

Læs sammen med venskabsklassen

1. Kig på billedet. Gæt på handlingen
2. De ældste elever finder ord med fed i teksten og prøver at forklare de yngste, hvad fokusordene betyder
3. De ældste læser overskrift og den svære tekst
4. De yngste læser højresiden efter niveau.



Ros hinanden. Tal om temaet og hvad der mon kommer til at ske.

Gæt sammen, hvor lang tid tingene ligger i naturen, inden det er nedbrudt?

Skriv dage, uger, måneder eller år på skiltene.





Elastiske elastikker

Læses af ældre
venskabsklasse

Tuk tramper surmulende rundt i sit alfebo, da My og E-svampen stikker hovedet ind ad hullet.

"Svampene er vågnet igen, og se lige her! E-svampen har fundet masser af elastikker. Vi tænkte, om du vil have dem til din slangebøsse eller dit nye skib?" spørger My forsigtigt, men Tuk svarer ikke.

My ser **udfordrende** på Tuk. "Jeg har en idé. Skal vi ikke lave et kapløb ned ad åen, når du er færdig med dit skib?"

Tuk sparker nu til en ske, der ligger på gulvet. Han ryster opgivende på hovedet.

"Du vil til enhver tid kunne sejle, flyve eller løbe fra mig i et kapløb. Mit **elendige** skib er bygget af gammelt skrammel, og det synker helt sikkert," vrisser Tuk irriteret.

"Gid der var et menneskebarn på skovtur, som ville efterlade et af de der flotte legetøjsskibe af plastik." Tuk får nu lys i øjnene. "Åh, jeg ville ønske, at der snart flytter nogen ind i det tomme **skovfogedhus**. Kan du huske den sidste familie, som boede der, og alt det legetøj, de smed ud?"

My rynker panden. "Åhh, Tuk! Det håber jeg virkelig ikke, at der gør. Så skal vi jo igen til at passe på ikke at blive opdaget af mennesker dag og nat," siger My vredt og fortsætter: "Du brugte så meget magivand sidst på at gøre dig usynlig. Og bare fordi du har en magisk skrumpepose, betyder det ikke, at du må flyve alle steder hen og putte ting i posen," siger My med en bestemt stemme.

"Årh, slap nu af, din lille hidsigprop. Du er bare misundelig, fordi du ikke har fået dit magiske **element** endnu. He, he! Hvad end det bliver, kan det ikke blive bedre end min skrumpepose," siger Tuk og puffer til My.

"Wiii ... jeg er ikke nogen hidsigprop, og jeg vil i hvert fald ikke have nogen dum skrumpepose." My er nu helt rød i hovedet.

"Og jeg vil slet ikke samle gammelt skrald. Jeg vil lave noget vigtigere."

Nu ser Tuk **fornærmet** på My. "Hov hov, hvad er der galt med at samle skrald?"

Men My skriger så højt nu, at Tuk må holde sig for ørerne. "Wiii ..." Skriget kan høres flere træer væk.

Spion-sten-glukken, som har lyttet til Tuk og Mys **diskussion** uden for hullet i træet, bliver så forskrækket over Mys skrig, at den falder ned fra træet. Den lander med et ordentligt bump og hylér.

"Hov, hv-hva-hvad var det for en underlig lyd?," stammer E-svampen forskrækket.

Tuk og My kigger undrende på hinanden.

-
- Hvis du skulle vælge, hvad ville du så ønske dig: en magisk skrumpepose, der kan få ting til at skrumpes til minustørrelse, eller en tryllefløjte, der kan få alle til at sove?
 - Har du prøvet at være misundelig på nogens ting?

-
- Hvilke ord kan du finde i Tuks hule med e? (E-svampen, elefant, elastikker, ske, te, sten, klods med e).
-

☆ he he
he he

Læses af yngre
venskabsklasse

☆☆ en gal alf
en gal alf

☆☆☆ Tuk må le af en gal alf.

